

## Efter 74 års forløb genfindes nu kontakt til 85 årige Bjørg Kristiansen i Oslo, Norge.



85 årige Bjørg Kristiansen i Oslo 2019

**Bjørg Kristiansen m. fl., blev af en hjælpeorganisation for hungersnødslidende i Sarpsborg, umiddelbart efter krigens ophold 1945 sendt på sommerophold hos hjælpsomme familier i Danmark, hvorved Bjørg Kristiansen fik ophold hos Marie Vestergaard "Nørreriis" på Venø.**

Af: Chr. Østergaard Jensen, Aulum



### **Bjørg Kristiansen, født Bjørg Eriksen**

Bjørg Kristiansen er født Bjørg Eriksen den 15. maj 1933 i Sarpsborg, Norge. Siden ophold på Venø 1945, har bekendt, ingen haft kontakt med Bjørg.

Under sit ophold på "Nørreriis" nedskrev Bjørg, samt en anden norsk pige ved navn Berit, deres navne og adresse i en derved værende gæstebog. Berit var ligeledes udsendt på sommerophold, men var andet steds på Venø.

Bjørg Eriksen Rosenkrantzgt. 10. Sarpsborg Norge. Født 15-5-33.  
Berit Mikelsen Ekegaden 7. Sarpsborg Norge Født 21-4-32.

Herved nedskrevne navne er bekendt eneste bevis for, at de to piger har været under sådant sommerophold på Venø og siden da, er årene gået uden viden for deres videre livsadfærd.



### Sarpsborg sangkor besøger Struer 2018

Opsporing om pigerne endnu var i live, forekom ved et helt særtilfælde gennem en personlighed ved Sarpsborg sangkor, som i august 2018 besøgte Struer med sang ved Sarpsborg-pigen og i Folkets Hus.

Gennem min bror som er medvirkende i det sangkor, kom det så senere frem med navnene på de to piger, som har skrevet i gæstebogen, hvorved nævnte personlighed gør en del i slægts- og andre opsporingsopgaver gerne ville se på de skrevne pigenaavne.



### Berit og Bjørg på Venø 1945

Sangeren ved Sarpsborg koret finder derved frem til, at Berit ikke mere er i live, men Bjørg lever endnu og bor i Oslo med tillagt efternavn Kristiansen.

Efter opsporet adresse tilsendes der så hende en personlig skrivelse, med diverse oplysning som menes kan have interesse at se tilbage på. Herpå svarer Bjørg tilbage.

### Bjørg skriver:

Tak for hyggelig og langt brev som jeg fik for en tid siden, som jeg må have lidt hjælp for at svare tilbage på, som jeg så har fået af min datter.

Jeg kan ikke huske dig, men du har skrevet i min mindebog, ligesom der her er mange andre hilsner. Nogen kan jeg huske og nogen er glemte.



På min 70 års fødselsdag blev jeg overrasket af mine børns svigerbørn og 5 børnebørn med en tur tilbage til Venø. På min fødselsdag den 15. maj spiste vi på Venø kro, som havde lejet et hus til os i Oddesund, hvor vi boede i en uge,. Under min ophold på Venø i 1945, boede jeg de første dage ved præsten Kjølback og frue, som jeg mener da skulle rejse fra Venø, og kom derfor til Marie og sønnen Jens Riis Vestergaard på "Nørreriis"

Jeg er fremdeles glad i vand – men er mindre mobil og trænger til en hånd at holde ved.

(Bjørg dyrkede svømning og var en dygtig svømmer)

Under Venø turen 2003 besøgte Bjørg gudstjeneste i Venø kirke, gravstedet for Marie Vestergaard og "Nørreriis", samt Sarpsborgpigen på Struer havn.

Om denne tur fortæller dateren Hege Kristiansen Lund som også har sendt nogle billeder fra Bjørgs mindebog

Ved Bjørgs brev fremkommer navn på hendes datter Hege Kristiansen Lund, som så ikke var nogen problem at efterspore på Facebook og sender så hende ad den vej en besked, hvorpå hun skriver tilbage som sådan:

### Hege Kristiansen Lund skriver

Hei Christian. Det er helt rigtig, Bjørg er min mor og jeg har hjulpet hende med billederne som jeg sendte til dig.

Hun har sat stor pris på, at du har kontaktet hende.

Sommeren på Venø har været gode minder for min mor.

Som bekendt fra tidligere var vi jo tilbage på Venø i 2003, men traf ingen som hun kendte fra 1945. Kan så fortælle lidt om min mor, da hun bruger lidt længere tid for at få det fortalt.

Min mor gifter sig med en 16 år ældre enkemand, som havde en søn fra før. Så kom min søster og derefter jeg.

Hun har seks børnebørn, hvoraf 5 var med til Venø for at fejre hendes 70 års fødselsdag.

Hun har været enke siden 1990 og har været en stor hjælp for min søster og mig, og vore børn.

Mor har ikke været så glad for at rejse, men Danmark har ligget hende hjertet nærmere end andre steder.

Hun var med en tur til Århus forrige påske, da hun har et barnebarn som studerer arkitektur derved.

Mor har altid været energisk, men er bleven indhentet lidt af alderen på det sidste.

Tusind tak for at have kontaktet os.

Mvh. Hege K. Lund.



### **Björg besøger Sarpborgpigen på Struer havn 2003**

Kort efter befrielsen 1945 blev der på Strueregnet indsamlet en skibslast fødevarer, som af motorskonnerten "Margina" blev sejlet til Norge, til hungersnødslidende i Sarpborg.

Som tak for vestjysk fødevarerhjælp i maj 1945, skænkede nordmændene Sarpborgpigen som blev opsat på Struer havn 26. september 1948.

Siden da, har Sarpborg i Norge været venskabsby med Struer i Danmark.



### **Björg besøger gravsted for Marie Vestergaard 2003**

For besøg ved dette gravsted på Venø kirkegård siges tak til Björg, for efter mange års forløb endnu har bevaret minder i hjertet fra en tid under mad nød i Sarpborg og fik derfor sommerophold på Venø i 1945.